

Sagan om Mozart

Nu ska jag berätta något för er som hände för 250 år sedan i en stad i Österrike som heter Salzburg.

I den här staden bodde det ett ungt par och deras dotter. Fadern hette Leopold och modern Anna Maria. Deras dotter hette Nannerl. Nannerl var väldigt duktig på att spela cembalo, en sorts piano som fanns på den tiden. Hon hade lärt sig av sin pappa som var kompositör och både skrev och spelade musik för de fina herrarna i staden.

När Nannerl var fem år, 1756, fick hon en lillebror som hette Wolfgang Amadeus. Nannerl tyckte mycket om sin lillebror och ville lära honom allt hon kunde. Hon sjöng och spelade för honom hela dagarna och en dag sa lille Wolfgang att han också ville spela. Trots att han bara var tre år gammal så började han spela cembalo. Och som han spelade!

Alla som hörde honom häpnade och förundrades. Hur kunde ett så litet barn spela så underbart? Pappa Leopold var stolt över sina barn och ville visa världen hur duktiga de var. När Wolfgang var fem år var det dags för deras första uppträdande.



Det blev succé och året därpå åkte Wolfgang, hans syster Nannerl och pappa Leopold runt i Europa på turné. Överallt överöstes de av beröm och allra mest Wolfgang som var så liten och kunde spela så bra. Wolfgang lekte med sin cembalo. Han kunde få en enkel melodi att låta som en stor komposition. En barnvisa som du säkert kan, "Blinka lilla stjärna", kunde han fantisera kring och spela på många olika sätt. Publiken var

imponerad av detta underbarn och pappan blev bara mer och mer stolt över sin son som lärde sig mer för var dag. Nu kunde han även spela fiol och orgel.

När Wolfgang var 13 år åkte han till Italien för första gången. De tyckte så mycket om honom att han senare fick arbeta där.

När Wolfgang blev vuxen flyttade han till Wien. Där träffade många trevliga människor när han var ute och spelade och en dag så blev han kär i en vacker flicka som hette Konstanze. De gifte sig och fick flera barn.

Wolfgang fortsatte att spela och skrev mycket egen musik. Han tyckte om att skriva all slags musik bl.a. symfonier, kvartetter, solosånger och operor. Det är många som lyssnar på hans musik än idag och ett väldigt känt stycke är "Eine kleine nachtmusik," har du hört den?

Wolfgang skrev 8 operor. En opera är en teaterpjäs där skådespelarna sjunger sina roller. Den sista operan han skrev var Trollflöjten som handlar om en förtrollad flöjt och under pjäsen (operan) dyker flera sagofigurer upp.

Wolfgang jobbade hårt under många år. Många ville höra hans musik men de ville inte så gärna betala för det. Wolfgang var fattig. Han satt hemma och komponerade så gott som dag och natt. Han var i stort behov av pengar.

En höst blev Wolfgang sjuk, han blev sämre och sämre och till slut, den 5 december 1791, dog Wolfgang i sitt hem. Han blev bara 35 år gammal men hade trots det skrivit flera hundra musikstycken.

